

Stockholmsmedley Fredagskören VERSION 2024-11-27

Stolta stad

C.M. Bellman, 1790

--- Stolta stad!
--- Jag nu glad förglömmar ditt prål, ditt buller, larm och skrål
Dina slott och torn, Movitz, blås i ditt horn! -----
Böljan slår, båten går
Bland jakter och skutor Spanjefararn står
Segelstinn, går snart in i Cadix och Dublin

Solen glimmar

C.M. Bellman, 1772

Solen glimmar blank och trind, vattnet likt en spegel;
småningom uppblåser vind i de fallna segel;
vimpeln sträcks, och med en år, Olle på en höbåt står;
Kerstin ur kajutan går, skjuter lås och regel.

Kväsarvalsen

Arthur Högstedt 1898

En kvanting träder i salen in, för att fröjda me' fjällan sin
och alla rynkor bli glada ihåg, ty stunsigare kvanting man sällan såg.
O, du den stunsigaste kvanting, som vi nån'sin i livet gett
något av vår kvantitettjolanting, ty aldrig bättre än dig vi sett!

Fritiof Anderssons paradmarsch

E. Taube, 1929

Här kommer Fritiof Andersson, det snöar på hans hatt
Han går med sång, han går med spel! Hej, mina lustiga bröder!
Det knarrar under klackarna, det är en vinternatt
Hej, om du vill, säg bara till Så går vi hem till Söder!
O, bugen Er I bylingar i bucklor och batong
Och ställen Er på sidorna, för gränden den är trång
Där går en här som frös och svalt men segrade ändå
Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux

Stockholm blir Stockholm (Starlight and tulips)

Zarah Leander 1930

Stockholm blir Stockholm, staden som få
Stockholm blir Stockholm, ett Nordens Venedig
Vad gör om himlen jämt ej är blå?
Stockholm blir Stockholm för evigt ändå!

Vårat gäng

Alice Babs, 1939

VÅRAT GÄNG!

Var i sta'n här finns det än, rätta klämman och så den,
bästa sammanhållningen, jo - i Vårat gäng.
Var finns grabbarna som kan, göra swing av "lossa sand".
Benny Goodmans överman, jo i Vårat gäng.
Tag nu bussen, ifrån Slussen, till kvarteret, där du ser ett,
gäng med takter, dessa trakter, gillar säkert ni som vi.
Där finns kåkar med tulpan, Svenne Berka, bäst på plan.
Bästa utsikten i sta'n, och så vårat gäng.

Lossa sand

Trad.

Vi lossa sand ibland på Söder Mälarstrand
Vi lossa hela dagen, vi va blott åtta man som lossa sand
Ibland på Söder Mälarstrand
Vi lossa hela dagen, vi va blott åtta man!

Balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken

Olle Adolphson, 1963

Det var grabbarna från Eken det var grabbar med kulör
Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör
Och med knogjärn och med påkar och med blodet rött och hett
Gick till Tegelbacken för att skipa rätt

Ångbåtsblues

Cornelis Vreeswijk, 1966

Framför Grand Hotell, flottast här i nord,
ligger Vaxholm II. Välkommen ombord!
Och där är kaptenen, där en matros.
Gud bevare oss! Ångbåtsblues.
Tidpunkten för avfärd är ännu ej bestämd
men leve alla gamla ångbåtar som seglar alltjämt.

En gång i Stockholm

Monica Zetterlund 1963

Kom med mig, sa min vän
Nu faller vinterns första tysta snö Och sommaren är slut
Jag har en segelbåt i Klara sjö Kom, min vän,
min båt är vit som snö Ja, kom vi seglar ut

Genom gatorna på Söder

Streets of London, sv text Börge Ring 1972

Har du sett den mannen som går upp på Söder,
sparkar på en tidning med sin utnötta sko.
Hans gång är något vinglig och blicken utan stolthet,
men snart öppnar fiket, dit han går varje dag.
Men många av oss, som har det så bra,
alltid klagar vi på nåt.
Låt mig ta dig med genom gatorna på Söders höjder
och visa dig något, som många har glömt.

Från Djursholm till Danvikstull

Orup, 1992

Från Djursholm till Danvikstull via broarna i Gamla stan
har jag irrat full i tusen mörka dar
Från Blåsut till Jakobsberg för dina unga läppars färg
har jag irrat full, vid min gud

Stockholm har blivit kallt

Orup, 1992

I Stockholm é jag född, där har jag min familj
Och jag hittar nästan överallt, men Stockholm
har blivit kallt
Där har jag min familj
Och jag hittar nästan överallt, men Stockholm
har blivit kallt

Stockholm i december

Ulf Lundell, 2019

Håll ut några dagar i Stockholm i december
Det är kallt och rått i Stockholm i december
Nu när du har tagit dig genom mörkret i november
Se hur hela stan glittrar av ljus Stockholm i december

Stockholm i mitt hjärta

Lasse Berghagen, 1992

Stockholm i mitt hjärta Låt mig besjunga dig nu
Åldrad i ungdomlig grönska Öarnas stad, det är du!
Av städer jag känner i världen Är du den stad som fått allt
Genom Mälarens kärlek till havet En blandning av sött och salt